

Bibel- Tema

Issue 10 • Januar 2017

Hvad Gud
angår
ved jeg godt
hvor jeg
står

Hvad Gud angår, ved jeg godt,
hvor jeg står !



Sådan sagde præsten, som ikke troede på Gud !

Det var i 2003, og præsten blev sendt på orlov. Siden er mange andre præster sagt det samme, uden at nogen af dem er blevet sendt på tænkepause. Alle har de stort set samme forklaring. De tror ikke længere på den Gud, som den folkekirkelige tradition forkynder, men på en ny forandret Gud. Ærlighed skal man jo ikke fordømme, og rent faktisk i spørgsmålet om Gud, så ved de godt hvor de står. Det de ikke tror på er begreber som, dommedag, forsoning, opstandelse, jomfrufødsel og en 6 dages skabelse, men det er ikke blot nogle lærepunkter, som er problemet, nej det er selve spørgsmålet om Gud, der endnu engang rumler blandt de kristne iden vestlige verden.

I Danmark har debatten i kirken gået for sig i snart 20 år uden at man er kommet længere, nogle enkelte menighedsråd har direkte annonceret efter en troende præst, men ellers er tiden blot gået. I 2012 udkom så bogen "Den Nye Gud" af Niels Grønkjær, og her kommer den første hele forklaring på, hvad der egentlig sker i blandt mange sortklædte præster. De tror alle sammen på en Gud, men deres Gud er ikke den uforanderlige bibelske Gud, og på ingen måder den Gud, som de troendes stamfar Abraham bekendte sig til .

Den Nye Gud er en økumenisk opfindelse, hvor Vor Himmelske Far bliver til en Gud, som har vist sig på tre forskellige måder, og uden absolutte sandheder, men konstant foranderlig. En af de mange måder at fortælle om den Gud kom frem i et kirkeblad i første kvartal i 2015 fra St. Catharina Kirken "Som evangelisk - Lutherske kristne tror vi ikke på Bibelen, som mange fejlagtigt tror. Vi tror på den treenige Gud"

Ethvert menneske har lov til at vælge, men når man giver plads til en foranderlig gud med flere ansigter, det er problemet, så har man opfundet en ny "kristendom", som hverken har sit fundament i Bibelen eller sin rod i apostlenes eller Jesu lære.



BibelTema

er et E magasin med focus på Bibelsk livs og menneskesyn. Det bibelsk holism med basis i historiske og bibelske fakta.

Udgiver

Forlaget 7plus

Redaktør

Brother Torben

Publiceret på

www.bibeltema.dk

Facebookgruppe : Bibeltema

Papirudgave

Print ready udgave findes til fri download eller udskrift på www.bibeltema.dk.

Financiering

Bladet finanseres af donationer
PayPal info@brothertorben.com
DK Net bank 0521 207634

Forside billede

Mette Dreyer - tegner
m.tilladelse

Sikrer vantro præster os mod fundamentalisme ?

Året var 2015, overskriften er fra Politikken 22 Jan. 2015, sagen drejer sig ikke længere om troen på Gud, men om sikre den kristne kirke mod fundamentalisme.

En af pastor Thorkild Grosbølls påstande har siden 2003 været, at kristendommen er en fabel, en historie, som bliver nødt til at følge med den nutid, som den præsenteres i. Det er altså ikke Gud, at man som sådan vil af med, men det er den forkyndelse og det klassiske billede af Gud, som man vil af med, og spørger man så hvorfor det? så er svaret enkelt. Den klassiske kristne tro på Gud som uforanderlig og Bibelen som Sandheden driver enten mennesker udi fundamentalisme eller det modsatte, nemlig ateisme. Den påstand er historisk forkert, fordi ingen af apostlene eller masser af ydmyge kristne er blevet beskyldt for at være andet end mennesker, som gjorde godt. Så er det jeg spørger om logikken. Når man gerne vil befri nogle kristne mod fanatisme eller frafald, så fortæller man dem blot, at holde op med at tro på Gud, og samtidig fortæller dem at tro på noget, som hele tiden forandrer sig. Al psykologisk forskning viser at tryghed og fred i sindet kun skabes, hvis mennesker er stabile i deres tro på værdier og det de sætter pris på.

Det er ikke Gud som skal gøres tidsbestemt eller foranderlig, men derimod skal formidlingen af den eneste sande Gud og evangeliet om Hans Søn gøres forståeligt for tidens mennesker. Den ny kristendom er i mine øjne som kejserens nye klæder, ingenting. Præsten der ikke tror på Bibelen og dens skabende Gud burde hellere læse lidt mere om Jesu forkyndelse, og så tage sig en længere tænkepause, måske endda søge sig et andet job. Det er jo ikke særligt troværdigt, hvis man er sat til at fortælle om Gud, som gav sin egen Søn til frelse for enhver der tror, og så istedet for fortæller om en Gud, som ikke har nogen Søn og som ikke er en metafysisk person, men en mystisk energi, som mennesker selv til enhver tid kan skabe i sit eget hoved.



Hvad er det så, nogle præster siger:

Grosbøll 2010

Min pointe er bare, at vi kan ikke blive ved med at holde fast på de gamle opfattelser, fordi vores erfaringer og viden sætter dem ud af spillet. Gudsopfattelsen er ikke længere relevant!

Det er noget sludder, når biskoppen siger, at vi ikke kan komme uden om Jesu opstandelse. For det kan vi sgu' da godt.

“ Sognepræst Kristine S. Hestbech Havdrup Kirke 2014

“Den klassiske soningstanke er, at Gud sender sin søn til jorden for at ofre ham og dermed genoprette forholdet til os syndere. Det er efter min mening et meget mærkeligt gudsbillede, og jeg har ikke lys til at tro på sådan en gud.”

Hvilken Gud tror du egentlig på ?



Mange har i tidens løb fornægtet enhver tro på Gud, men siden år 2000 har der været et åbent oprør blandt præster mod den Gud, som kaldes vor Himmelske Far. I Jesus navn er næsten forsvundet fra de kristnes bønner, og et helt nyt spiritualistisk gudsbillede toner frem overalt blandt de kristne danskere.

Den evige Gud

Ham som Abraham og Apostlene troede på

Gud er den samme i går, i dag og i morgen, evig og almægtig, skaber af himmel og jord. Intet menneske har set Gud, men gennem sin Søn har Gud både skabt og bundet sig til sine skabninger, og ved tidernes fylde rakt ud efter menneskeslægten for at forlige sig med os. Gud har ingen tre i een snak, Han er een, og har kun een løsning på alle vore udfordringer, Jesus Kristus. Efs. 1.1-6 Rom.5 og Efs. 2.

Jesus som var i Faderens favn blev undfanget af Maria, og blev Guds tolk og frelser overfor os. Ordet, Guds Ord, viste sig i et menneskeliv, helt Gud og helt menneske, for at være menneskesønnen, den anden Adam i evighedernes evigheder. Gud Fader er vor Himmelske Far. Jesus vor talsmand i himlen og nær os med den Hellige Ånd, som altid både er Guds nærvær overalt og Jesu iboende tilstedeværelse i enhver, som tror på Ham. Gud er ordens og lovens Gud. Lydighed er et krav, men sker ikke gennem fundamentalisme, men ved at leve af tro på Jesus Kristus. Joh.Ev.1. & 14-16

Den levende Gud er kun levende for den, som giver Jesus lov til at tage bolig i sig med Guds hellige ånd. 2 Kor. 12:9

Den Nye Gud

Den som ikke skaber
fundamentalisme og ateisme

Det giver ikke længere mening, at forestille sig en uforanderlig Gud og bibel fundamentalismens lydighedsteologi fastholder os i et falsk billede af et gudstyret univers og en virkelig himmel. Den nye kristne Gud er bevægelig, foranderlig og livets kilde. Menneskets relation til Gud kommer ikke gennem viden og sandhed, men gennem erfaringer og ens egen bevidsthed. Den foranderlige Gud er det, som gør det kristne budskab levedygtigt, fordi Gud følger med tiden.

Kristendommen er ikke en religion, der er forståelig, men en religion, som forstås gennem livet, og ikke gennem Ordet. Den fremstiller livets bevægelser, og har treenigheds læren som klangbund for foranderlighed og bevægelighed. Gud er både fader, søn og helligånd, et mysterium, men netop deri ligger styrken og bevægelsen. Gud forener sig selv ved at dele sig selv, Tre i Een, alle roller af samme Gud, to modsætninger og en der binder sammen, nemlig helligånden.

[Kilde Henvisning](#)

"Folkekirke søger præst - som tror på Gud"

Året var 2013, overskriften er fra Ekstra Bladet 21Jan 2013, og sagen drejede sig om Mejrup Kirke i Vestjylland.

Ministeren fik panderynker, præsteforeningen klagede over sindelags kontrol, men menigheden ville blot sikre sig at evangeliet blev forkyndt.

Det var den gamle sag fra Lyngby Tårnbæk kommune om sognepræst Thorkild Grosbøll, som spøgede. Dengang i 2003 havde denne Guds forkynder afvist troen på "en skabende og opretholdende gud", og det havde trukket de helt store overskrifter. Grosbøll troede jo ikke på Gud, og derfor blev han fritaget for tjeneste af Biskoppen, men sagen endte ikke der. I 2004 greb kirkeministeren ind, en præsteret blev sat igang, og i 2005 bad ministeriet Roskilde biskoppen om at overtage tilsynet med sagen. Grosbøll blev genindsat efter at han havde bekræftet folkekirkenes tros bekendelse. I 2008 meddelte Grosbøll, at han havde besluttet at stoppe som præst.

I 2015 dukker endnu en af mange sager op over det samme emne, denne gang var det sognepræsten Per Ramsdal, der ikke troede på Gud, og endnu engang dukkede den gode mand Grosbøll igen op i debatten, og nu blev det helt klart, at sognepræsten hele vejen igennem faktisk havde troet på Gud, blot var det ikke den klassiske kristendoms Gud, som han bekendte sig til, men

en Gud uden arme og ben, uden Bibel og uden en Jesus som døde for vore skyldnere. Grosbøll beskyldte nu de konservative for at trække en gammeldags kristen tro ned over præsteembedet.

Der var engang, hvor det var en selvfølge at kristne præster troede på Gud. Først da ærlige og nogen gange provokerende præster stod frem og bekendte, at de ikke troede på Gud, så blev der ballade, og det på trods af at alle har kunnet se at folkekirken på mange områder i årtier havde rykket sig fra det som i "gamle dage" var god orden og skik. Da Menighedsrådet i Mejdal skrev sort på hvidt " at de søgte " en troende præst", , så var det for at understrege, sagde den daværende formand for menighedsrådet i Mejdal Pastorat, at vi vil have en præst, som er troende. Med det mente formanden, at menigheden ønskede den Gud forkyndt, som de nu engang troede på. Tilbage står så spørgsmålet, hvad er den gamle kristne Gud og hvad er den nye Kristne Gud?



De religiøse ledes lære åbner vejen for vantro, spiritisme og foragt for Guds hellige lov.

Ved at forkaste sandheden forkaster mennesker sandhedens ophavsmand. Ved at træde Guds lov under fode fornægter de lovgiverens myndighed. Man kan lige så godt skabe sig en afgud af falske lærdomme og teorier som af træ eller sten. Ved at fremstille et falsk billede af Guds væsen får Satan mennesker til at opfatte hans personlighed helt forkert. Mange mennesker har sat et filosofisk afgudsbillede på Jahves trone, mens den levende Gud, som han er åbenbaret i sit ord, i Kristus og i skaberværket, kun dyrkes af få. Tusinder gør naturen til deres gud, mens de afviser naturens Gud.

Spiritualisme betyder at gøre det konkrete til noget "flydende", at gøre det stabile og evige til noget skiftende og tidsbestemt. Det er en skyggefortælling om Gud, som når man griber ud efter Gud, så er der ingenting at holde fast i. Troen ændres fra at være en fast tillid til noget man håber på, en fast overbevisning om ting som ikke ses, så bliver tro til indbildning, en overbevisning knyttet til en forestilling i sit eget hoved. I den kristne verden i dag eksisterer afgudsdyrkelse i lige så høj grad som på Elias' tid i det gamle Israel, omend i en anden form. Mange kloge mænds gud, filosofers, digteres, politikeres og journalisters gud — de slebne, moderne kredses, mange kollegiers og universiteters, ja, endog teologiske institutioners gud — er ikke meget bedre end fortidens solguder. I spiritualismens kristendom er der ikke plads til nogen Bibel, den opfattes kun en historie beskrivelse fyldt med gamle fortællinger og forestillinger.

Ved hjælp af de to store vildfarelser: sjælens udødelighed og lovens ophør vil Satan vildlede menneskene, og det i en grad at selvvelmenende og ærlige præster vil tro på sagen. Disse vildfarelser danner grundlaget for spiritualismen, og den spiritualistiske kristendom, som første gang blev set i Samaria ved troldmanden Simon Magus, siden præsenteret ved det første kirkemøde i 325 e.kr. og idag set i den romerske katolske lære. Igennem den økumeniske bevægelse vil Protestanterne gradvis nærme sig den spiritualistiske kulturelle kristendom, det var det der nåede et klimaks i Lund i oktober 2016. "Katolikker, protestanter og ateister vil sammen vedkende sig gudsfrygtens skin uden dens kraft, og de vil i denne sammenslutning se en stor bevægelse til verdens omvendelse og indførelse af det længe ventede tusindårsrige. [Mod en bedre Fremtid 474.3](#)"

Den evige Gud er Vor almægtige himmelske Far


Troen er indplantet i den menneskelige hjerne ved at Guds hånd har rakt ud mod mennesket.

Den Nye Gud er rendyrket spiritualisme

Troen er skabt i den menneskelige hjerne af egne tanker

Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder!

Amen



Vi vil gerne have at
vore børn
er lydige.
men når det
kommer til det at
værer kristen , be-
tyder tilgivelse så
mere end
lydighed ?

Har lydighed noget med kristendom at gøre?

En af de præster, som jeg i min ungdom satte stor pris på, skrev i en af sine bøger, at Guds lov er evig gyldig, dog kan vi ikke holde den, og så tilføjede han, at vi da kan gøre vort bedste. For mig var det noget sludder, og det synes jeg stadig.

Det er klart som dagen, at Guds Ord forkynder "hold budene", og kræver lydighed, men når det er sagt, så holder enigheden op. Det bibelske svar til den person som vil Gud og som har taget imod Guds gave er *"Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus som lever i mig" Galaterbrevet 3:20-21*

Kirkernes svar har været en palet af svar:

1. Glem det med streng lydighed, vis kærlighed og gør dit bedste.

2. Guds lov var for jøderne , Jesus har gjort alt for os, så stol på nåden og tilgivelsen.

3. Guds lov kan holdes, bed om hjælp og kraft, så vil det lykkes at leve uden at synde.

4. Guds lov er landets lov, så derfor indret dit liv efter gældende love.

Det er i den forvirring at legalisme, fundamentalisme, og ateisme opstår, men det er også i erkendelse at disse reaktioner , at den nye kristendom er opstået. Det samlende svar er Gud er foranderlig og tilpasser sig vor tid og situation. Dette er "den nye Gud" som blandt mange præster, er opfundet til lejligheden. For mig ser det ud til at de befrier folk fra Gud, og dermed løser problemet med at skulle forkynde sandheden om Gud.

Den katolske kirke har i mange, mange år undgået fundamentalisme, fordi de tidligt opfandt skriftestolen, Maria tilbedelse og i dag melder de klart ud, at det er Helligånden der skal nede til, fordi Han kan hjælpe os med at gøre gode gerninger



Bibel-Tema

E - Magasin
for bibelsk livssyn & helheds tænkning

kan læses på

www.issuu.com/bibeltema

Facebook på [Bibeltema](https://www.facebook.com/bibeltema)

Fra medio Januar 2017
downloades og læses på
egen hjemmeside:

www.bibeltema.dk

Udkommer 4 x året og er gratis

Bibel-Tema har været på nettet i et års tid, men er nu klar til med Guds velsignelse at kunne udfylde en plads som inspirator for bibelsk livssyn og helheds tænkning.

Et temablad for alle kristne og andet godtfolk, uafhængig af kirkelige og politiske organisationer. Bibeltema er stedet, hvor den kirkelige debat tages op på basis af den autentiske bibelske kristendom, stedet hvor historien og tidens tegn bliver set på i lyset af Bibelens profetier og fortællinger stedet hvor bibelens evangelium bliver taget helt ind i det personlige hverdagsliv.

